

## CEREMONIEEL VAN DE ROVERTREK

---

*De Roverscout vindt best plaats bij valavond en temidden van een weg of op een kruising van wegen. Roverscouts (RS) versperren de weg. Zij vormen daarbij zoveel mogelijk verschillende rijen, achter elkaar. Voor hen staan de leider, de geestelijke raadsman en een RS die de Bezant draagt. De kandidaat draagt een rugzak, komt naar hen toe en wordt hierbij door zijn peter vergezeld. Hij stopt een tiental meter voor de leider. Elke RS-kandidaat moet vooraf de toelating gekregen hebben van de ANCS of van de NCVt die eventueel een leider delegeert om de Roverscout te leiden. De RS-tekenen worden enkel gegeven na die toelating.*

*(Begin van het gemeenschappelijke deel indien er zich meerdere kandidaten tegelijk aanbieden)*

VOORTREKKER: Leider, als het God en jou belieft, vraag ik om Roverscout te worden.

LEIDER: Je stelt je voor aan de weg maar weet je hoe de weg zich aan jou voorstelt?

VT: Ja, leider.

L: Heb je erover nagedacht dat je, om toegang te krijgen tot de weg, moet beginnen met je huis en jezelf te verlaten, je moet verzaken aan egoïsme, aan comfort, aan zekerheden; dat je zult moeten nastreven wat moeilijk is en dat je een ruw leven moet willen leiden?

VT: Ja, dat wil ik.

L: Wil je mannelijk en sober blijven, nooit slaaf worden van grillen, modes, van dagelijkse misstappen en vergissingen? Wil je je hele leven leiden in een geest van armoede?

VT: Ja, dat wil ik.

L: Heb je begrepen dat een Roverscout uit liefde voor de natuur en het kampeven geen vrede kan nemen met een schijnwereld waarin bedriegers het voor het zeggen hebben? Beloof je je gedachten en daden in overeenstemming te brengen met wat de werkelijkheid van je vereist?

VT: Dat beloof ik.

- L: Tijdens onze diensten en ondernemingen zijn wij menselijk leed op het spoor gekomen en hebben wij daarin gedeeld. Heb je doorheen dit alles begrepen dat het leven ernstig moet worden genomen en dat elke daad van een Roverscout ertoe doet en gevolgen heeft?
- VT: Ja, dat heb ik begrepen.
- L: Besef je dat je door je keuze voor een leven als Roverscout ermee instemt jezelf weg te schenken; dat je niet meer aan jezelf toebehoort maar aan al wie jou tegemoetkomt. Ben je bereid te dienen?
- VT: Ja, leider, ik wil dat men mij steeds in staat van paraatheid beschouwt.
- L: Heb je overwogen dat de weg niet stopt bij de grens? Acht je jezelf in staat om de afstand met anderen te overbruggen om hen zo te kunnen ontmoeten?
- VT: Ja, leider, ik ben daartoe in staat.
- L: Heb je doorheen onze activiteiten en bijeenkomsten begrepen dat een Roverscout de waarheid hartstochtelijk moet beminnen en dat hij niet tevreden kan zijn met 'ongeveer' of met kant-en-klare waarheden? Wil je in alles deemoedig zoeken naar wat waar is en de samenhang die je gevonden hebt ook in vrijheid dienen, zonder anderen te verpletteren onder het gewicht van je eigen ontdekking?
- VT: Ja, dat wil ik.
- L: Weet je ten slotte dat een Roverscout nooit zelfvoldaan kan zijn en zichzelf nooit als aangekomen mag beschouwen? Wil je vandaag beter doen dan gisteren en morgen beter dan vandaag?
- VT: Ja, dat beloof ik.
- L: Beloof je het leven nooit als een pleziertje op te vatten, maar als een zending waar niets je kan van weerhouden? Ben je vastbesloten te zullen werken en strijden en daarbij nooit te vergeten dat het Rijk van Christus het doel is van je weg?

VT: Ja, ik ben vastbesloten.

*(einde gemeenschappelijke deel)*

L: Treed dan binnen als Roverscout in een gemeenschap van mannen. Hernieuw je scoutsbelofte als Europascout en weet dat iedereen vanaf nu op jouw woord een stad moet kunnen bouwen.

*(de bezant wordt voor de voortrekker gebracht)*

VT: Ik heb beloofd, om met Gods genade en naar best vermogen, God, de Kerk, koning, mijn land en Europa te dienen, mijn naaste te helpen in alle omstandigheden en de Scoutswet na te leven. Verder beloof ik mijn steun te verlenen aan de federatie van Europascouts.

L: Ontvang nu de tekens van je nieuwe staat.

- Neem deze vorkstok, als teken van trouw aan onze voorvaderlijke grond en teken van een ontvankelijk hart, beide kenmerken van een Roverscout.
- Neem deze bijl aan, als teken van je wil waarmee je een weg zult vrijmaken doorheen moeilijkheden. En als er geen weg is, baan hem dan zelf.
- Ontvang deze zilveren letters die aan iedereen tonen dat je een Roverscout bent. Hou in gedachten dat ze nooit door een lafaard of leugenaar mogen worden gedragen.
- Ontvang tenslotte de drie kleuren die door alle Roverscouts wereldwijd worden gedragen. Mogen zij in je oproepen wat nooit in jou mag sterven, wat je leeftijd ook moge zijn:
  - Geel, kleur van de welpen, beeld van de zon, opdat je vreugdevolle geloof de mensen rondom jou moge verlichten.
  - Groen, kleur van de verkenners, van al wat groeit, opdat de hoop je altijd verder moge drijven.
  - Rood, kleur van de voortrekkers, van liefde en van bloed, opdat je tijdens je leven, noch op het ene, noch het andere moge besparen.

Een Roverscout die niet alles heeft gegeven, heeft niets gegeven.

Een Roverscout die niet kan sterven, deugt nergens voor.  
 Maar denk eraan dat het vaak al even moeilijk is om te leven.  
 Vertrek nu broeder,... Gods weg tegemoet.

*(Begin van het gemeenschappelijke deel door de priester)*

PRIESTER: Vertrek dan, gevoed door het goddelijk Woord en gesterkt door de beloften van Christus. Moge het achtpuntige scouts-kruis je herinneren aan de acht zaligsprekingen van de Bergrede:

*Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.*

*Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.*

*Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.*

*Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.*

*Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.*

*Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.*

*Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.*

*Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.*

*(nu volgt de zegen voor elke voortrekker afzonderlijk)*

Vertrek nu, Christus achterna. Moge de menigte heiligen je vergezellen, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid! Moge Onze-Lieve-Vrouw je te hulp komen en zegen en bescherming schenke u de almachtige God, Vader, + Zoon en Heilige Geest.

Amen.

*Allen zingen de Roep van de Route.*