

Op uw plaats, klaar? Go voor de Rovernak !

Aan jou toekomstige Rover-scout, aan jou RS-peter ...

Het leek ons belangrijk om sommige fundamente van de Rovernak toe te lichten, alsook de principes die dit engagement omringen, zodat deze ervaring zo verrijkend mogelijk wordt. Maar eerst en vooral wordt erop gewezen dat deze toelichting niet mag worden beschouwd als een « to-do list » waarvan alle vakjes moeten aangevinkt zijn vooraleer je je Rovernak mag nemen. Dialoog en inzicht van de personen die ons naar de Rovernak begeleiden zijn uiterst belangrijk.

« Je biedt je aan voor het Voortrekkersleven, maar weet je hoe dit leven zich aan jou aandient? »

De plaats die dit engagement in onze beweging inneemt, is belangrijk. De Rovernak is wel degelijk een vernieuwing van onze belofte die we uitgesproken hebben toen we 12 jaar waren, maar dan op volwassen leeftijd. We zouden dit kunnen vergelijken met het sacrament van het Vormsel die de hernieuwing en de volledige aanvaarding van het doopsel is die we gekregen hebben toen we jonger waren. Dit vertrek is één van de vele wegen die ons naar de heiligheid leidt. Deze weg is gebaseerd op het scoutsideaal die we in de beweging (voor sommigen al meerdere jaren) naleven. Daarom is het normaal dat hij voornamelijk voor ons bestemd is.

De Rovernak is noch een verplichting, noch een brevet, geen « super-scout » label en zeker geen engagement voorbehouden aan wie aan de top van de rode tak staat.

Steunend op de progressie die aan de jongeren van 17-20 jaar wordt aangeboden, richt de Rovernak zich ook naar de andere takken, maar meer nog naar de wereld, naar een plaats (die jij moet innemen) in de maatschappij.

De Rovernak is een geschenk voor alle voor de (jong)volwassenen van onze beweging, die los van hun dienstverlening en levensweg staat. Het is belangrijk om hier te herhalen dat het enige doel van onze beweging is JOU de middelen te geven om een heilige te worden! Maar eerst moet je een tevreden mens worden, die sterk in het leven en je roeping staat. We zijn er zeker niet om jongens te vormen die in de beweging blijven « plakken », die absoluut een pedagogische taak moeten vervullen tot het einde van hun leven. Integendeel... de roovernak is een duwtje in de rug die aan elke jongen wordt gegeven, om een goede start in de maatschappij te vinden en te nemen. We hebben overtuigde en geëngageerde christenen nodig. Niet alleen in onze beweging, maar ook in onze wereld.

De enige echte keuze die je maakt en die in verband met de Rovernak staat, is een christelijk leven te willen leiden, en de Route stijl aannemen. De roovernak herinnert ons wat dit juist inhoudt.

« Heb je begrepen uit liefde voor de natuur en het kampeven... »

Een Rovernak wordt altijd **in de natuur** genomen. De natuur is het symbool van soberheid, een terugkeer naar de basis, wat onontbeerlijk is om ons te ontdoen van alles wat te maken heeft met ons dagelijks leven. Scouting is naar school gaan in het bos, zei Baden Powell. Dit is één van de redenen waarom we onze activiteiten en zeker onze engagementen buiten, in de groene natuur houden. Maar de plaats die je vindt mag ook perfect in relatie staan of zelfs het symbool zijn van je geschiedenis. Inderdaad, onze geschiedenis en ons verleden mogen ook gekend worden bij het zoeken van een plaats om je Rovernak te nemen.

De nieuwe RS die **'s nachts stap** en die helemaal **alleen kampeert** zijn ook grote momenten die integraal deel uitmaken van de Rovernak, net zoals **de voorafgaande routewake met de getuigenis van de toekomstige RS**.

Die **paar kilometers** die je 's nachts en s'ochtends in stilte in het midden van de natuur aflegt, staan eveneens toe om de sterke woorden van het ceremonieel die we net hebben gehoord, in eerste instantie in ons innerlijke te laten weerklinken, zodat deze nadien langzamerhand in ons gevestigd worden. Deze nacht en ochtend wandeling die je alleen in de natuur maakt, is bron van een samenhang met God die we moeilijk in de stad kunnen terugvinden. Na een paar kilometers stappen, soms in grillig weer en met het minimum aan comfort, helemaal alleen in een bewoonde stilte, wordt je dan overstelpt met diepe vreugde, die beroep doet op de unieke ervaring van het engagement die juist werd genomen.

En het is pas de volgende morgen dat we de nieuwe RS terugvinden, voor de heilige mis gevolgd door een feestelijk ontbijt.



Zou het ook geen goed idee zijn dat de toekomstige RS (met de hulp van zijn peter, of één van zijn vrienden) de fakkels zelf vervaardigt?

Deze fakkels zorgen voor een plechtige en mooie ceremonie, maar zijn vaak de oorzaak van veel ergernis de avond voor de Rovertrek. Terwijl de datum al heel lang vaststaat, waarom de laatste minuut afwachten? **De toekomstige RS mag deze rovertrek ook met zijn handen voorbereiden.**

Door met zijn handen te werken, maakt hij iets manueel voor zijn Trek. Een zekere terugkeer naar een simpel leven, waar men de tijd neemt om... En wat mogelijk maakt dat de toekomstige RS niet alleen op intellectueel vlak, maar ook op manueel vlak de tijd neemt om zijn engagement die hij een paar maanden later gaat nemen, voor te bereiden.

« Treed nu binnen in onze gemeenschap van Roverscouts »

Door je aanvraag in te dienen om je rovertrek te nemen, vraag je ook om de gemeenschap van Europa-Roverscouts binnen te treden. Deze bestaat uit vele Voortrekkers, sommigen ken je, anderen niet. Soms is die gemeenschap zelfs een beetje virtueel, omdat alleen de RS in dienst zichtbaar zijn. Maar vergeet niet dat het niet de bedoeling is in de Route om eeuwig een pedagogische taak te vervullen, en dat het normaal is dat huisvaders, bedrijfsmensen, monniken, priesters, het vaak moeilijk hebben om zich te verplaatsen. Maar weet dat ze dit pad voor jou hebben gevolgd en dat ze elke dag in gebed verbonden zijn tijdens het Angelus.

Tijdens een Rovertrek is het desondanks fundamenteel dat deze gemeenschap sterk vertegenwoordigd wordt. Zodat deze in groot aantal aanwezig zou kunnen zijn, is één van de redenen waarom we vragen dat de Rovertrek wordt genomen **tijdens een route activiteit waar de RS-gemeenschap aanwezig is** (leidingweek-end, Vézelay,...). Als je zelf een weekend wilt plannen rond je Rovertrek, is dat natuurlijk perfect mogelijk. Maar in ieder geval vragen we u om je aanvraag **3 maanden op voorhand** door te geven aan de NCVt, met de gewenste datum en plaats voor je Rovertrek.

Dat de Rovertrek een **openbare daad** is, staat duidelijk vast, vooral ten opzichte van de gemeenschap van de Roverscouts (zoals hierboven uitgelegd), al moeten we opletten om een zekere intimiteit te garanderen, die die op haar beurt zal zorgen voor de nodige eenvoudigheid en soberheid. Geen probleem, integendeel, als er hechte familie

of vrienden de ceremonie eveneens bijwonen. Maar de getuigenis, die het gevolg en niet het doel is van de ceremonie van de Rovertrek, wendt zich in de eerste plaats tot de voortrekkers die hun Rovertrek aan het voorbereiden zijn, en niet tot een breder publiek. Let op, het is niet de bedoeling om er een spektakel of attractie van te maken.

« Datum van de laatste volledige deelname aan Vézelay (4 dagen stappen) »

Waarschijnlijk stond je een beetje versteld wanneer je die vraag in het document « aanvraag Rovertrek » hebt gelezen. Maar deze vraag is niet onschuldig, en ook niet puur administratief bedoeld. Er wordt een duidelijk antwoord op verwacht. Vézelay is de voornaamste jaarlijkse internationale bijeenkomst van de gemeenschap van de Roverscouts. Jij, toekomstige voortrekker, wanneer ben je de gemeenschap van Roverscouts tegemoet gegaan, gemeenschap waarvan je streeft om er deel uit te maken? Vier dagen om ze te ontmoeten in heel haar diversiteit en rijkdom, en om met haar een echte route moment te beleven. Je zou de vraag anders kunnen stellen: “Wanneer heb je de tijd genomen om de gemeenschap van de Roverscouts te ontmoeten tijdens de route? Bevestig je dat wat je er gezien hebt, en de ervaring die je er hebt opgedaan wel degelijk is wat je verwachtte?”

Jij, peter, wanneer heb je de tijd genomen om je gemeenschapsbroeders terug te zien, een deel van de route samen met hen door te brengen, en ze door je aanwezigheid te steunen? Deze soort vragen is een geschenk van de petekinderen aan hun peters. En dus, zoals bij elk geschenk, laten we die dan ook op een heel enthousiaste manier aanvaarden. Laten we ook durven om “ons huis en onszelf te verlaten”, desondanks onze leeftijd of onze fysieke conditie. Er kan altijd een oplossing gevonden worden zodat Vézelay geen verre souvenir hoeft te zijn, maar integendeel een recente broederlijke ervaring van onze gemeenschap van Roverscouts.

« Ik vraag Rover Europascout te worden »

Voor zover je vraagt om Rover “Europascout” te worden, en niet van een andere beweging, is het belangrijk dat je volledig deel uitmaakt van de ESG-B. Eerste en vooral houdt dit in dat je (natuurlijk) je **bijdrage betaald** hebt, maar ook dat je er een



pedagogische taak hebt vervuld. Dienstverlening die logischerwijze in de lijn staat van je RP-engagement.

Als je je RP engagement niet hebt genomen, en je aan je progressie begint zonder , is het wenselijk om een **pedagogische taak binnen de beweging gedurende minstens 4 jaar te vervullen.** Later tijdens de ceremonie krijg je bovendien de kans om de vereniging van de Europascouts te steunen. Vandaar het belang om de beweging goed te kennen.

Met je RS peter is het net hetzelfde : zijn gebaar is pas zinvol als hij volledig deel uitmaakt van de gemeenschap van de Rover Europascouts. **Daarom is de peter zelf RS.** Hij kent eveneens de vereniging ESG-B omdat hij er in dienst was (of nog steeds is). Praktisch gezien, als je de weg naar de Rovertrek hebt genomen samen met een voortrekker-peter van een andere vereniging of een peter die nog niet RS is, vragen we u om ook een RS-peter binnen de vereniging ESG-B te nemen en je Rovertrek ook samen met hem voor te bereiden.

« De peter heeft zijn Rovertrek minstens twee jaar geleden genomen »

Hij lijkt ons belangrijk zodat een peter zijn petekind met succes kan begeleiden, dat hij zelf genoeg afstand en maturiteit bezit ten opzichte van zijn eigen engagement. Soms verwatert het enthousiasme en de vreugde van de eerste dagen met de tijd samen met de confrontatie met de realiteit. Je aan je RS-engagement dagelijks houden, is niet altijd gemakkelijk. Maar het is juist die ervaring, alsook het feit dat de peter de gemeenschap van de Rovertrek goed kent, die essentieel is voor de peter om zijn petekind zo goed mogelijk te adviseren en te doen groeien.

De traditie van onze RS-gemeenschap vraagt ons met een goede reden om **minstens twee jaar voor aan hun peterschap te beginnen** en gedurende een periode van **12 tot 18 maand om hun petekind op de Rovertrek voor te bereiden.** Onze eigen persoonlijke ervaringen moedigen ons aan om door te zetten en deze goede raad te volgen. Het gaat hier niet om een zekere fantasie die op hol slaat, noch om een soort ijdelheid, maar dit is wel het resultaat van hun feedback gedurende vele jaren! Bovendien vragen we, aan de peters (en aan de toekomstige RS) om een **levensstaat** te hebben **in overeenstemming met wat de Kerk vraagt**, met andere woorden, naar het beeld van wat we

proberen te beleven en doen beleven aan de voortrekkers van onze beweging.

« Dat elke daad van een Roverscout van belang is en gevolgen heeft »

De toekomstige Rovers zijn vandaag talrijker dan vroeger, en het aantal leden van onze beweging nam de voorbije jaren fors toe, wat een goede zaak is. Terwijl vroeger de NCVt elke toekomstige RS persoonlijk kende, is dat vandaag minder vanzelfsprekend. Het is tevens van groot belang dat de NCVt (de verantwoordelijke van de gemeenschap van Roverscouts) of een door hem gekozen afgevaardigde, de jongen kan leren kennen die zich aan hem komt voorstellen. Daarom is het ook de NCVt zelf die de Rovertrek aanvaardt.

Dit is ook de reden waarom de NCVt aan de **toekomstige RS** vraagt (3 maanden voor de Rovertrek) om hem **een brief te schrijven** waarin hij zijn motivatie om RS te worden nader toelicht. En **van de voortrekker peter** verwacht hij ook een brief waarin hij zijn petekind aan de gemeenschap van Roverscouts voorstelt. Het document « **Aanvraag Rovertrek** », die te verkrijgen is op internet of op gewone aanvraag bij de NCVt, dient ook ingevuld te worden.

Zodra je met de voorbereiding start (1 jaar minimum, zoals hierboven toegelicht), **verwittig je de NCVt, je GL en/of je PrCom.** Deze ploeg is er ook om je te **begeleiden** en je de nodige **middelen** te geven om te zorgen dat deze begeleiding en deze rovertrek zoveel mogelijk vruchten afwerpt.

« Vertrek nu broeder, A Dieu vat ! »

Nieuwe Roverscouts in onze gemeenschap verwelkomen is altijd een moment van grote vreugde. Onze enige ambitie is met deze paar lijnen er zo goed mogelijk voor te zorgen dat de Rovertrek, die een weg naar de heiligheid is, al zijn vruchten afwerpt, zowel voor de toekomstige voortrekkers als voor hun peters die hen begeleiden.



Kortom, wat we vragen :

Toekomstige RS

- Lidgeld hebben betaald
- Bij voorkeur een pedagogische taak gedurende 4 jaar binnen de beweging hebben vervuld en/of je RP engagement genomen hebben
- Bij voorkeur minstens 2 maal aan Vézelay hebben deelgenomen
- Een levensstaat hebben in overeenstemming met wat de Kerk vraagt
- Een Voortrekker peter en een geestelijke vader hebben
- Een brief aan de NCVt schrijven en hem uitleggen welke zin je geeft aan de richting die je op wil gaan
- Samen met de peter de fiche « Aanvraag Rovertrek » invullen
- Je aanvraag minstens 3 maanden op voorhand indienen

Peter

- Al minstens 2 jaar RS zijn
- Onlangs hebben deelgenomen aan Vézelay
- Een pedagogische taak vervuld hebben (of steeds vervullen) binnen de beweging
- Een levensstaat hebben in overeenstemming met wat de Kerk vraagt
- Een brief aan de NCVt schrijven en je petekind aan de gemeenschap van Roverscouts voorstellen
- Samen met je petekind de fiche « Aanvraag Rovertrek » invullen
- Minstens een jaar op voorhand verwittigen dat je met de voorbereiding van de rovertrek start



Aanvraag Rovernetrek

Fiche aan de NCVt te bezorgen minstens 3 maanden voor de gewenste datum van de Rovernetrek

“Je biedt je aan voor het Voortrekkersleven”

Naam :

Voornaam :

Geboortedatum :

Adres :

.....

Tel :

E-Mail :

Beroep of studies :

Datum of jaar doopsel :

Datum of jaar Vormsel :

Gezinssituatie :

Huidige functie in de beweging (of laatste functie en jaar)

Vorige functies :

Functie	Eenheid	Jaar
.....
.....
.....
.....

Jaar scoutsbelofte :

Jaar aanvaarding piloot (EP) :

Datum RP engagement:

Datum laatste volledige deelname aan Vézelay (4 dagen stappen) :

.....

.....

Datum, plaats en activiteit die je voor de Rovernetrek overweegt :

.....

Naam van je Provinciecommissaris en/of groep *(die je inlicht met de stappen die je wilt ondernemen)*

.....



“Fiche peter”

Naam :
 Voornaam :
 Geboortedatum :
 Adres :

 Tel :
 E-Mail :
 Beroep of studies :
 Datum of jaar doopsel :
 Datum of jaar Vormsel :
 Gezinsituatie :

Huidige functie in de beweging (of laatste functie en jaar)

Vorige functies :

Funcitie	Eenheid	Jaar
.....
.....
.....
.....

Datum en plaats Rovernak :

Datum laatste volledige deelname aan Vézelay (4 dagen stappen) :

.....

Naam van de Voortrekkers waarvan je reeds peter bent geweest (alleen de 4
 laatsten)

.....

“Fiche Geestelijke vader”

Naam :
 Voornaam :
 Geboortedatum :
 Adres :

 Tel :
 E-Mail :